

# Opstaan op Goede Vrijdag

## preek over Matteüs 27,52-53

*viering Heilig Avondmaal*

Bijbellesing: Matteüs 27,33-56

Bedum, 19 april 2019

ds. Marten de Vries

---

Gemeente van Jezus Christus – de gekruisigde,<sup>1</sup>

### ***allerlei vragen***

Een mysterieus stukje Bijbeltekst. Dat allerlei vragen oproept. Wie waren die mensen die hun graf verlieten? Hoezo stonden ze al op vrijdag op uit de dood? Pas na Jezus' opstanding verschenen ze in Jeruzalem. Is het niet gek dat ze tot zondag levend begraven moesten blijven? Of moet je 't anders lezen: stonden ze niet eerder op dan Paasmorgen? En... daarná? Waarom vernemen we verder niks over deze mensen? Waarom heeft alleen Matteüs het erover?

### ***eigen dood niet voorkomen***

Jezus is gestorven. "Anderen heeft Hij gered maar zichzelf redden kon Hij niet." Aldus degenen die Hem bespot hebben.<sup>2</sup> Inderdaad, Jezus heeft tijdens zijn leven zieke mensen beter gemaakt. Zelfs gestorvenen opgewekt. Het jongetje uit Naïn.<sup>3</sup> Het meisje van Jairus.<sup>4</sup> Zijn goede vriend Lazarus;<sup>5</sup> die na vier dagen zelfs al lijkucht om zich heen had.<sup>6</sup> Zijn eigen dood heeft Hij niet kunnen voorkomen. Een charlatan dus. Niet iemand van God maar van de duivel bezeten.<sup>7</sup>

### ***meer mensen tot leven dan ooit***

Joden en Romeinen menen dat met Jezus' sterven zijn macht gebroken is. Afgelopen z'n toverkunsten. Maar wat blijkt? Op het moment dat Hij 'de geest geeft'<sup>8</sup> komen méér mensen tot leven dan ooit. En waarschijnlijk geen mannen en vrouwen die voor vier dagen maar al jaren terug geleden zijn begraven. Ze hebben ook geen hulp nodig. Zoals Lazarus. Anderen moesten hem van zijn doeken afhelfen.<sup>9</sup> Of het meisje dat door Jezus een handje geholpen werd.<sup>10</sup>

### ***graven scheuren open***

Jezus' dood brengt een enorme schok teweeg. Een aardbeving. Aardbevingen waren niet van de lucht, al zat er geen gas in de grond. Nu ook. De gevolgschade is deze keer groot. Rotsen splijten doormidden. Grafkelders worden vernield. Kan gebeuren. Kan 'toevallig' zijn precies op dit moment. Maar ongehoord is dat vervolgens overleden mensen naar buiten komen. Dat moet te maken hebben met Jezus: dat Hij de laatste adem uitblaast. Jézus' stérvén brengt nieuw léven voort.

---

<sup>1</sup> I Korintiërs 2,2.

<sup>2</sup> Matteüs 27,42.

<sup>3</sup> Lucas 7,11-17.

<sup>4</sup> Marcus 5,22.23.35-43; Lucas 8,41.42.49-56.

<sup>5</sup> Johannes 11,1-44.

<sup>6</sup> Johannes 11,39.

<sup>7</sup> Matteüs 9,34.

<sup>8</sup> Matteüs 27,50.

<sup>9</sup> Johannes 11,44.

<sup>10</sup> Marcus 5,41.

### ***gordijn scheurt middendoor***

Behalve die rotsen scheurt er nog iets: het tempelgordijn. Van boven naar beneden in twee stukken. Het heeft allemaal met elkaar te maken. De dood van Jezus heft de scheiding op tussen ónheilige mensen en de heilige God. Door zijn sterven kan ook de dood niet meer tussenbeide komen.<sup>11</sup> Is doodgaan geen straf meer maar poort naar nieuw leven. Jezus sterft om op te staan. En deze stervende graankorrel<sup>12</sup> levert een veelvoud aan vrucht op.<sup>12</sup>

### ***eerst wachten, dan verschijnen***

Anders dan vertalingen suggereren verlieten ze vast niet zóndagóchtend maar vrijdagáavond hun graf. Je kunt vers 53 beter zo weergeven: “En uit de graven gekomen gingen ze na zijn opstanding naar de heilige stad.”<sup>13</sup> Dus: ‘na zijn opstanding’ niet bij ‘kwamen naar buiten’ maar bij ‘gingen naar Jeruzalem’. Respectvol wachten ze op ‘de éérstgeborene van de doden’.<sup>14</sup> Komen dán tevoorschijn. Niet om zich ‘bekend te maken’. Vroeger lasen we: “Zij verschénen aan velen.”<sup>15</sup> Werden gezien.<sup>16</sup>

### ***bij wijze van voorschot een ‘verheerlijkt lichaam’***

Ze beginnen kennelijk geen tweede aards bestaan. Ze verschijnen. Maar zijn ook zomaar weer verdwenen. Net als Jezus die straks ineens tussen z’n aanhangers staat.<sup>17</sup> En dan weer aan hun blik onttrokken is.<sup>18</sup> Ze ontvangen bij wijze van voorschot een ‘verheerlijkt lichaam’.<sup>19</sup> Ze vertonen zich. Nu eens aan deze, dan weer aan die. Herkenbaar als ‘heiligen’.<sup>20</sup> Dat zijn geen ‘geloofsgetuigen’.<sup>21</sup> Geen mensen van heel vroeger. Maar bekenden. Inmiddels uit de tijd gekomen volgelingen van Jezus.

### ***heeft het geholpen?***

Het is begrijpelijk dat juist Matteüs het verhaal vertelt. Hij schrijft voor zijn volksgenoten die het Oude Testament kennen. Én die alles rondom Jezus van dichtbij hebben meegemaakt. Mogelijk zelf op Goede Vrijdag herleefde mensen hebben gezien. Erover gehoord. Heeft hun getuigenis geholpen? Zou hun verschijning óns van nut zijn geweest? Jezus heeft eens duidelijk gemaakt: als je geen óren hebt naar ‘Mozes en de profeten’, heb je geen óóg voor iemand van de overkant.<sup>22</sup>

### ***rechter en redder***

Het evangelie van Goede Vrijdag, onderstreept door het sacrament, richt onze blik naar voren. Eens zal Jezus zélf weer in levende lijve verschijnen. Terwijl de wijzer op de schaal van Ríchter compleet uitslaat<sup>23</sup> verschijnt Hij als réchter.<sup>24</sup> Maar omdat Hij eerst veroordéeld is en vervolgens advocáát werd<sup>25</sup> is Hij redder.<sup>26</sup> “Nú jaagt de dood nog angsten aan.”<sup>27</sup> Dán mogen wij met ‘de heiligen ons voorgedaan’<sup>28</sup> ‘de heilige stad’<sup>29</sup> binnengaan. Dankzij mijn verlosser aan het kruis.

Amen

<sup>11</sup> Romeinen 8,38.39.

<sup>12</sup> Johannes 12,24; Jesaja 53,10.

<sup>13</sup> “καὶ ἐξελθόντες ἐκ τῶν μνημείων | μετὰ τὴν ἔγερσιν αὐτοῦ | εἰσῆλθον εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν.”

<sup>14</sup> Openbaring 1,5; vergelijk I Korintiërs 15,20.

<sup>15</sup> NBG-'51. Grieks: ‘καὶ ἐνεφανίσθησαν πολλοῖς.’

<sup>16</sup> Bijbel in Gewone Taal.

<sup>17</sup> Johannes 20,19,26.

<sup>18</sup> Lucas 24,31.

<sup>19</sup> Filippenzen 3,21.

<sup>20</sup> ‘ἅγιοι’ typisch voor Nieuwe Testament.

<sup>21</sup> Hebréeën 12,1.

<sup>22</sup> Lucas 16,31.

<sup>23</sup> Openbaring 16,18.

<sup>24</sup> Matteüs 25,31-46.

<sup>25</sup> Romeinen 8,34.

<sup>26</sup> Filippenzen 3,20; Heidelbergse Catechismus Zondag 19.52.

<sup>27</sup> Naar Gereformeerd Kerkboek ('06) gezang 95:3.

<sup>28</sup> Liedboek ('13) 728.

<sup>29</sup> Openbaring 21,2.10; 22,19.