

Week 0 – introductie van de weg van liefde

dag 1 – 17 februari

Lees Johannes 13:1-17 en Matteüs 18:45

Hier zie je prachtig hoe Jezus de weg van liefde gaat en ons ook oproept om Hem daarin te volgen.

De weg van liefde leidde Jezus naar Golgota. Hij hing daar aan het kruis en God liet Hem aan zijn lot over. Zodat wij door Hem nooit meer aan ons lot worden overgelaten.

Dit jaar worden we door allerlei maatregelen soms heel letterlijk stil gezet. Alsof de weg stilvalt. Maar laten we de beweging van Aswoensdag volgen. Van binnen stil worden. Stilstaan bij de weg van Liefde die Jezus is gegaan. Daar opnieuw door geraakt worden. En dan vanuit ons huis die weg ook oefenen. We wensen je toe dat deze veertigdagentijd je helpt om in jouw hier en nu die weg van liefde te gaan.

dag 2 – 18 februari

Lees Romeinen 8:28, 2 Korintiërs 3:18 en tenslotte 1 Johannes 3:2

Het is Gods plan dat wij op Jezus gaan lijken. Paulus zegt in Romeinen dat we het evenbeeld van Jezus zullen worden en in 2 Korintiërs 3 dat we meer en meer door Zijn Geest naar dat beeld zullen veranderen. Dat veranderingsproces gaat heel geleidelijk en zal helemaal klaar zijn als Jezus terugkomt (1 Johannes 3:2).

Op Jezus gaan lijken is eerst en vooral een werk van God. Maar het vraagt ook onze inzet. Lees maar wat Paulus daarover zegt in 1 Korintiërs 11:1 “Wees navolgers van mij, zoals ik (Paulus) **navolger** van Christus ben.” Navolger zijn vraagt een actieve betrokkenheid van ons.

dag 3 – 19 februari

Lees 1 Timoteüs 4:7b-8

Oefen jezelf in een vroom leven. Oefening van het lichaam heeft wel enig nut, maar het nut van een vroom leven is grenzeloos, omdat het een belofte inhoudt voor dit leven en het leven dat komen zal.

Een zeker ritme en bepaalde gewoonten kunnen je helpen in wat Paulus een vroom leven noemt. Eeuwenlang vormden kloostergemeenschappen hun leven rond ritmes en disciplines om Jezus te volgen. Het zijn deze levenslessen die, wanneer ze je leven steeds meer vormen, je karakter vormen en je laten groeien in de weg van de liefde. Deze veertigdagentijd willen we je helpen met 8 levenslessen. Het zijn dingen die je vormen en die je kunnen helpen me om meer op Jezus te gaan lijken.

dag 4 – 20 februari

Lees 1 Petrus 2:21-22

Je zou deze 40 dagen serie kunnen vergelijken met een hinkelbaan van 8 vakjes. Elk vakje staat voor een levensles. En samen vormen de acht levenslessen onze hinkelbaan voor de komende weken. Elke week gooien we een steentje op één van de vakjes en in die week pakken we de bijbehorende levensles verder uit. En net als bij hinkelen is het de bedoeling dat je ook in beweging komt. We zijn immers geroepen om Jezus te volgen. En als God ons roept, wil Hij dat die roeping in ons leven werkelijkheid wordt.

Hoe dat er in praktijk uitziet? Dat kan voor iedereen anders zijn. Ons advies is in elk geval: begin gewoon. Probeer de komende tijd of je nieuwe ritmes in je leven met God kunt inbouwen.

Week 1 – tot zegen zijn

dag 5 – 22 februari

Lees Psalm 61: 4-6, Psalm 91: 1 en 2 en Openb 7:15

Diep in ons is een verlangen aanwezig naar vriendschap, geborgenheid en gezien worden. Een verlangen dat alleen God ten diepste kan vervullen. We mogen in de beschutting van de Allerhoogste wonen en slapen in zijn schaduw. En later zal God dag en nacht onder ons wonen. We mogen vol vertrouwen leven vanuit die zegen: Ik ben er, alle dagen van je leven.

Verlang naar Gods zegen, zodat de wereld mag zien hoe goed het leven met God is.

dag 6 – 23 februari

Lees Romeinen 12:1-8

Paulus schrijft hier dat wij ons hele en dagelijkse leven aan God moeten geven als een offer. Net zoals Christus zijn hele leven en dood voor ons als offer gaf. Vraag dat God je zo overvloedig zal zegenen dat je overstroomt en anderen kan dienen. De eerste 8 verzen van Romeinen 12 zeggen het zo: Wat je krijgt van God, gebruik dat voor een ander. Wees gezegend om anderen tot zegen te zijn.

dag 7 – 24 februari

Lees Exodus 4:12, Joël 2: 13 en Jakobus 1:19

God roept Mozes om voor Hem te spreken en zo tot zegen te zijn voor anderen. Die oproep geldt ook voor jou en mij! En de belofte die God aan Mozes doet, mag ook ons houvast geven bij het delen van ons geloof.

En ja, misschien dat we daarbij soms uit onze comfortzone moeten komen... God daagt Mozes ook hiertoe uit. Maar God dwingt Mozes niet! En dat besef mag jou en mij ontspanning geven. Mozes mag van God doen wat bij hem past én onze Genadige God stuurt hem daarbij zelfs een helper! Wat een God hebben wij!

dag 8 – 25 februari

Lees Johannes 13:1-17

In dit verhaal zet Jezus bewust de grondtoon voor het leven in zijn Koninkrijk. Zijn volgelingen horen mensen van het schort te zijn, in de startblokken om te dienen als de kans zich voordoet. Dat is wat het betekent om Jezus te volgen.

Vraag jezelf eens af: Op de plekken waar ik kom en in mijn contacten met anderen, draag ik daar een kroon of een schort? Leg deze week eens bewust je kroon af en trek een schort aan. Vraag God om je kansen te geven om zo mensen te dienen en tot zegen te zijn.

dag 9 – 26 februari

Lees 2 Korintiërs 9:8

God geeft Zijn genade in overvloed, zodat u niet alleen zelf alles krijgt wat nodig is, maar het ook royaal met anderen kunt delen... En wat hebben we veel goeds om te geven en te delen!

Hoe kun jij jezelf geven? Wat is voor jou echt kostbaar? Wist je dat tijd en oprechte aandacht vaak het meest kostbare is wat je iemand kunt geven? Tijd en aandacht waardoor je de ander echt ziet? Net zoals Jezus de ander altijd echt zag. Jij kunt vandaag zijn Licht en liefde doorgeven door écht oog te hebben voor de mensen om je heen. Wie is dat voor jou vandaag?

dag 10 – 27 februari

Lees Romeinen 12: 6-8

Focus niet op wat je niet bent, hebt of kunt, want dan ga je voorbij aan wie jij wel bent en wat je hebt gekregen om anderen mee tot zegen te zijn. Als je Jezus wilt volgen en net als Hij tot zegen wilt zijn, bedenk dan goed welke manier past bij jou en jouw talenten. En prent daarbij de volgende quote in je achterhoofd: *"Don't compare your life to others. There's no comparison between the sun and the moon. They shine when it's their time."*

Week 2 Er op uit gaan

dag 11– 1 maart

Lees Lukas 5: 10, Mat 9:13, Mat 28 en Joh 21:1-6.

Jezus noemt zijn discipelen hier voor het eerst vissers van mensen.

Vlak voor zijn Hemelvaart zegt Hij: Ga er op uit! Dat kan zowel ín en buiten je eigen netwerk. Maar dat we vissers moeten zijn, dat is duidelijk.

We kunnen vissen op allerlei manieren. Jezus zegt ons soms dat we eens aan de andere kant moeten proberen. En Jezus zegt over dat opzoeken: Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.'

dag 12– 2 maart

Lees Jakobus 1:19 en Spreuken 18:13 en Markus 5:26 en Luk 18:35-43

We worden opgeroepen om snel te zijn met luisteren. Want als we antwoorden zonder eerst te luisteren, dan komt het niet goed. Daarnaast lezen we in de evangeliën steeds over Jezus die stopt en luistert naar het verhaal van de ander. Hij heeft continue liefdevolle aandacht en een luisterend oor voor de ander. Hij onderbreekt daar regelmatig zijn eigen plannen voor.

dag 13 – 3 maart

Lees Mat 5: 14-16 en Johannes 8:12:

In Matteüs 5 zegt Jezus “Laat je licht schijnen.” Maar weet je, dat licht is al in ons! Kijk maar eens wat Jezus in Johannes 8 vers 12 zegt: “Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.”

Het gaat er niet om waar je heen gaat, maar óf Jezus licht door jou heen mag stralen! Dat verandert het perspectief! Gaan is: Jezus vertegenwoordigen op aarde, in jouw leven hier en nu! Gaan kent vele vormen. Laat je vandaag inspireren door Opwekking 705: Toon mijn liefde.

dag 14 – 4 maart

Lees Mark 8: 27: en 2 Tim 1:5

Wie zeggen de mensen wie en wat Jezus is ? En wat zeg jij? En van wie heb je dat geleerd? Allereerst van God zelf. Maar daarnaast ook van mensen om je heen!

dag 15 – 5 maart

Lees Matteüs 10: 9-10.

Ik ga op reis en neem mee... niets. Eigenlijk zegt Jezus in deze tekst: neem geen spullen mee, maar Mij! De spullen waar Jezus naar verwijst, noemt hij niet zomaar. Ze hebben een betekenis.

- Neem de stok. Een stok is een steun tijdens het wandelen, maar ook een wapen tegen vijanden of wilde dieren. Een stok meenemen in die tijd, is net zo normaal als het meenemen van een portemonnee nu voor ons. Jezus zegt daarmee tegen ons: neem géén ondersteuning mee, geen beschermmiddel. Vertrouw op God!
- Jezus noemt ook de sandalen; ga met het paar dat je aanhebt. Wonderlijk; want juist schoenen beschermen je voeten onderweg tegen stenen en schorpioenen. Weer zegt Jezus hiermee; vertrouw op God! Hij voorziet in nieuwe schoenen wanneer het nodig is.
- En geld? Ook dat hebben de discipelen niet nodig. Vertrouw op Mij, ik geef je wat je nodig hebt..

Wat een prachtig en bemoedigend beeld, ook voor ons leven nu. Als Jezus jou roept om te gaan, op welke manier dan ook, dan geeft Hij je óók wat je nodig hebt! Durf je daarop te vertrouwen?

dag 16 – 6 maart

Lukas 16:10, 2 Tim 2: 15, 2 Kor 12:9 en 2 Kor 5:19-21

In deze teksten zie je dat je betrouwbaarheid blijkt uit je daden. En dat daarmee Gods betrouwbaarheid al of niet zichtbaar kan worden door jou heen. God vestigt zijn rijk en verzoend de wereld door Christus. Wij zijn benoemt als ambassadeurs en gezanten van die boodschap. Een gezant van de koning is iemand die in opdracht van de koning op missie wordt gestuurd om zijn boodschap over te dragen. Door jou doet God zijn oproep!

Getuige zijn van Gods trouw en liefde lijkt soms vooral zichtbaar te worden als ons leven rammelt en kraakt. Wanneer wij zelf te maken hebben met ziekte en dood. Op dat moment gebruikt God onze zwakheid om zichzelf krachtig te laten zien. En daarmee is ons leven een betrouwbaar getuigenis voor de mensen om ons heen.